

‘ΝΕΟΣ ΙΜΒΡΙΑΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ’

Διμηνναία ενημερωτική έκδοση ‘Παναγίας Ιμβριώτισσας’ • Αρ. Φύλλου 15 • Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2014

Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον

Ιερός Ναός Ευαγγελισμού

της Θεοτόκου



‘Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην
αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν’

Εισ την είσοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Θέλω να σας αναγγείλω ότι ήλθε η αγία Τεσσαρακοστή, που είναι το φάρμακο των ψυχών μας. Διότι ο Κύριός μας, σαν Πατέρας φιλόστοργος θέλει να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες, που κάναμε επί τόσον καιρό. Κανόνισε μάλιστα ως μέσο θεραπείας και τη νηστεία. Κανείς λοιπόν ας μη γίνεται κατσούφης, κανείς ας μη σκυθρωπάζει, αλλά ας σκιρτά και ας χαιρέται και ας δοξάζει τον Θεό, ο Οποίος φροντίζει για τις ψυχές μας. Αυτός μας καθόρισε την άριστη οδό της νηστείας, που με πολλή χαρά πρέπει ο καθένας μας να την υποδεχθεί. Οι ειδωλολάτρες νομίζουν για γιορτές και πανηγύρεις τη μέθη και όλη την άλλη ακολασία και τις ελεεινότητες και ασχήμιες, που ακολουθούν. Η Εκκλησία του Θεού όμως θεωρεί ως γιορτή και πανηγύρι τη νηστεία και την απάρνηση της κοιλιοδομείας και όλες τις αρετές, που προέρχονται από αυτήν.

Διότι η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο πνευματικό. Γι’ αυτό πρέπει εκείνοι που έρχονται στην Εκκλησία να παίρνουν τα κατάλληλα φάρμακα και να τα τοποθετούν στα τραύματα της ψυχής τους και έτσι να επιστρέφουν στο σπίτι τους.

Η ακρόαση του θείου λόγου από μόνη της δεν ωφελεί, αν δεν έχεις να παρουσιάσεις ανάλογα έργα αρετής. «Ούχ οι άκροσται τοῦ νόμου δίκαιοι παρά τῷ Θεῷ, ἀλλ’ οἱ ποιηταί τοῦ νόμου δικαιοθήσονται» (Ρωμ. β’ 13), λέει ο μακάριος Παύλος. Και ο Χριστός διδάσκοντας το λαό έλεγε: «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Πατρὸς μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ζ’ 21).

Το γνωρίζουμε, αγαπητοί, ότι, εάν περιοριζόμαστε μόνο να ακούμε το λόγο του Θεού, χωρίς να επακολουθεί η έμπρακτη εφαρμογή, δεν έχουμε να ωφεληθούμε τίποτε. Ας μη γινόμαστε λοιπόν μόνο ακροατές, αλλά και ας εφαρμόζουμε τις θείες εντολές. Γιατί όταν τα έργα συνοδεύουν τους λόγους, τότε θα έχουμε πολλή παρηγορία. Με πολύ ενδιαφέρον λοιπόν και με πολλή προσοχή ακούστε όσα θα πω περί της νηστείας.

Όπως η πολυφαγία προξενεί αναρίθμητα κακά στο ανθρώπινο γένος, έτσι και η νηστεία και η απαλλαγή από την κοιλιοδομεία υπήρξε πάντοτε αιτία ανέκφραστων αγαθών σε μας. Όταν στην αρχή έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, γνώριζε ότι αυτό ακριβώς το φάρμακο της νηστείας ήταν χρήσιμο για τη σωτηρία της ψυχής του. Γι’ αυτό αμέσως και εκ των προτέρων αυτή την εντολή έδωσε στον πρωτόπλαστο: «Από τους καρπούς όλων των δέντρων που βρίσκονται στον Παράδεισο έχετε την άδεια να τρώτε. Από τους καρπούς όμως του δέντρου «του γινώσκειν καλόν και πονηρόν» δε σας επιτρέπω να φάτε» (Γενεσ. β’ 16). Αυτό που είπε τότε στον πρωτόπλαστο, δηλαδή «φάε αυτό και εκείνο

μη το φας», ήταν εικόνα της νηστείας. Ενώ όμως έπρεπε να τηρήσει την εντολή, δεν την τηρήσε, νικήθηκε από τη λαιμαργία και με την παρακοή καταδικάστηκε να πεθάνει.

Είδες, αγαπητέ, με ποιον τρόπο εισήλθε ο θάνατος στο ανθρώπινο γένος με τη λαιμαργία; Είδες τη βλάβη, η οποία προήλθε από αυτήν; Πρόσεξε τώρα να δεις και την ωφέλεια από τη νηστεία. Νήστευσαν οι Νινευίτες, στέρησαν την τροφή ακόμη και από τα ζώα τους και μετανόησαν, άφησαν τα αμαρτωλά τους έργα, και έτσι παρακίνησαν τον Κύριο να τους δείξει τη φιλανθρωπία Του και να ανακαλέσει την απόφαση που είχε λάβει για να καταστρέψει την πόλη τους. Κατανοώντας, λοιπόν, όλα αυτά, αγαπητοί, και έχοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τη σωτηρία μας, ας καταφρονήσουμε τις ανωφελείς και επιβλαβείς απολαύσεις. Ας αγαπήσουμε τη νηστεία και όλη γενικά τη χριστιανική συμπεριφορά. Ας παρουσιάσουμε μεγάλη μεταβολή στο βίο μας και κάθε μέρα ας φροντίζουμε δραστήρια να πράττουμε καλά έργα. Έτσι, αφού εμπορευθούμε καθ’ όλη την περίοδο της αγίας Τεσσαρακοστής το πνευματικό εμπόριο των αρετών, θα συγκεντρώσουμε πολύ πλούτο αρετής. Θα αξιωθούμε με αυτόν τον τρόπο να φτάσουμε και στη μεγάλη ημέρα του αγίου Πάσχα και με παρηγορία να προσέλθουμε στη φρικτή και πνευματική τράπεζα. Θα μετάσχουμε στα ανέκφραστα εκείνα και αθάνατα αγαθά με καθαρή συνείδηση και θα γεμίσουμε με τη χάρη που αυτά δίνουν.

(Αποσπάσματα από τον παραινετικό λόγο «Εισ την είσοδον της αγ. Τεσσαρακοστής» του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου)

Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενεδου κ. Κυρίλλου επι τη ενάρξει της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής

“ Το στάδιο των αρετών ηνέωκται ...

... Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός μετανοίας ...”

Αδελφοί μου και τέκνα μου αγαπητά,

Η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού, μας αξιώνει και φέτος να ξεκινήσουμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, να επαναπροσδιορίσουμε την πνευματική μας ζωή και να επαναξεκινήσουμε κάθε πνευματική μας προσπάθεια. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στα άχραντα πάθη του Χριστού μας, όπου μαζί Του και στο Σταυρό Του, θα σταυρώσουμε τα δικά μας πάθη, τις αδυναμίες μας, τις μικρότητές μας, τις ελλείψεις μας, τις αμαρτίες μας, την κακή καθημερινότητά μας. Θα πλυθούμε με το αίμα του Χριστού αλλά και με τα δάκρυα της μετανοίας μας. Θα καθαρίσουμε την ψυχή μας με αληθινή μεταμέλεια και θα ντυθούμε την αιτία κάθε καλού και κάθε αρετής που είναι η αγάπη και που πηγάζει από την εσταυρωμένη αγάπη του Χριστού.

Έτσι θα φτάσουμε στον κύριο στόχο και σκοπό μας, που είναι η Ανάσταση και που Ανάσταση σημαίνει το καινούργιο, (συνέχεια σελ. 2)

Το Δ.Σ. Παναγίας Ιμβριώτισσας εύχεται στα μέλη του, φίλους και αναγνώστες του καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αξιούμενοι να προσκυνήσουμε τα Σεπτά Πάθη του Σωτήρος μας και την ένδοξο Ανάστασή Του.

ΤΟ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ



‘Το γήρας περικράτησον’ (από τη Θ.Λ. του Μεγ.Βασιλείου)

ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ημέρες να ισχύσει εξαίρεση για την εφαρμογή του εθίμου, σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι πρέπει η Γ.Σ. να αποφασίσει γι' αυτό δια μυστικής ψηφοφορίας. Θα ερωτηθούν δηλαδή όλα τα μέλη αν επιθυμούν την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014 να παρατεθεί κρέας ή ψάρι. Τα δε μέλη του Δ.Σ. αναλόγως των αποτελεσμάτων θα καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 3/11/2013.»

Μετά από τα παραπάνω διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία με τα εξής αποτελέσματα: Για κρέας ψήφισαν 5 άτομα, για ψάρι ψήφισαν 50 άτομα και μία ψήφος λευκή. Πιστεύουμε τα ως άνω αποτελέσματα θα γίνουν σεβαστά από όλους. Οψόμεθα.

Εκ του Δ.Σ.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους παρακάτω δωρητές υπέρ του γηροκομείου:

Πυλίτσογλου Βάσω	20€
Κοκκινάκης Μιχαήλ	30€
Κοψινού Άννα (εις μνήμην του συζύγου Γεωργίου)	60€
Ανώνυμος	3000€
Ανώνυμος	1000€
Ανώνυμος	100€
Ανώνυμος	4000€
Ιερά Μονή Προυσού	300€
Καραβέλα Υπαπαντή (εις μνήμην του συζύγου Καγιά)	100€
Μαλαθούνης Κώστας	100€
Ανώνυμος	2000€
Σουρλάγκος Ευστράτιος	50€
Ανώνυμος	1200€
Ανώνυμος	1500€
Υπερ του Ιερού Ναού:	
Κόγκου Γεωργία (εις μνήμην του συζύγου της Αντωνίου)	100€
Φίλλιος Δημήτριος (Αυστραλία)	200\$ AU
Υπερ ενισχύσεως εφημερίδας:	
Τσιγκρίτης Ιωακείμ	20€
Κοκκινάκης Μιχαήλ	10€
Κουλουτμπάνης Φίλιππος	30€
Τσεσμελή Ελένη	20€
Τσίρπος Γεώργιος	20€
Καραβέλα Υπαπαντή	10€
Σιδερής Παναγιώτης	50€
Μαλαθούνης Κώστας	20€
Καλλιπολίτου-Μαύρου Αθηνά	20€

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις

Στις 06/02/2014 ο Χρήστος Κουριδάκης και η Ευφροσύνη Καπάδα (κόρη της Δέσποινας Ροδιά από το Σχοινούδι) απέκτησαν το δεύτερο τους παιδί, κοριτσάκι. Ευχόμαστε να τους ζήσει.

Βαφτίσεις

Στις 19/01/2014 ο Βασίλης Δράνης και η Ιωάννα Καπάδα (κόρη της Δέσποινας Ροδιά από το Σχοινούδι) βάπτισαν στον Ι.Ν. Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη το δεύτερό τους παιδί, αγόρι, και το ονόμασαν Στέφανο. Ευχόμαστε να τους ζήσει.

Γάμοι

Στις 02/02/2014 έγινε ο γάμος του Χρήστου Πασπαλάρη και της Ανδριάνας Καραπάσια (κόρη της Ελενης Ροδιά από το Σχοινούδι) στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του ομώνυμου προαστίου Αθηνών. Τους ευχόμαστε να είναι πολύχρονοι και καλούς απογόνους.

Θάνατοι

Στις 08/01/2014 απεβίωσε στην Αθήνα, 85 ετών, η Ελπινίκη Κοιλού, το γένος Μανιάτη από το Σχοινούδι. Ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

07/3/2014	Α' Χαιρετισμοί	5:30 μ.μ.
09/3/2014	Α' Νηστειών (Ορθοδοξίας) Όρθρος/Θ.Λειτουργία	7:00 π.μ.
14/3/2014	Β' Χαιρετισμοί	5:30 μ.μ.
16/3/2014	Β' Νηστειών (Γρ.Παλαμά) Όρθρος/Θ.Λειτουργία	7:00 π.μ.
21/3/2014	Γ' Χαιρετισμοί	5:30 μ.μ.
23/3/2014	Γ' Νηστειών (Σταυροπροσκυνησεως) Όρθρος/Θ.Λειτουργία	7:00 π.μ.
24/3/2014	Εσπερινός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου	7:00 μ.μ.
25/3/2014	Όρθρος – Θ.Λειτουργία μετ'αρτοκλασίας	7:00 π.μ.
28/3/2014	Δ' Χαιρετισμοί	5:30 μ.μ.
30/3/2014	Δ' Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος) Όρθρος – Θ.Λειτουργία	7:00 π.μ.
04/4/2014	Ακάθιστος Ύμνος	5:30 μ.μ.
06/4/2014	Ε' Νηστειών (Μαρίας της Αιγυπτίας) Όρθρος – Θ.Λειτουργία	7:00 π.μ.
09/4/2014	Εσπερινή Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία	7:30 μ.μ.
13/4/2014	Κυριακή των Βαΐων: Όρθρος – Θ. Λειτουργία Ακολουθία του Νυμφίου	7:00 π.μ. 7:30 μ.μ.
14/4/2014	Μεγ. Δευτέρα – Ακολουθία του Νυμφίου	7:30 μ.μ.
15/4/2014	Μεγ. Τρίτη – Ακολουθία του Νυμφίου	7:30 μ.μ.
16/4/2014	Μεγ. Τετάρτη – Ευχέλαιο & Ακολουθία Νιπτήρος	6:00 μ.μ.
17/4/2014	Μεγ. Πέμπτη – Μυστικός Δείπνος	6:30 μ.μ.
18/4/2014	Μεγ. Παρασκευή – Αποκαθήλωση Επιτάφιος	6:00 μ.μ. 7:00 μ.μ.
19/4/2014	Μεγ. Σάββατο – Θ. Λειτουργία Πανυχίδα	7:00 π.μ. 11:00 μ.μ.
	Αναστάσιμος Όρθρος & Θ. Λειτουργία	00:00 μ.μ.
20/4/2014	Άγιον Πάσχα – Εσπερινός Αγάπης	11:00 π.μ.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Νέος Ιμβριακός Παλμός

Διμηνιαία Ενημερωτική Εκδοση

Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώτισσας

Οδός Ρόδου, Ντορότο

Αμπελάκια Σαλαμίνας, Τ.Κ. 18902

Τηλ.-Fax: 210-4654910

E-mail : info@panagia-imbriotissa.gr

URL: www.panagia-imbriotissa.gr

Υπεύθ. Έκδοσης: Χρήστος Ροδιάς

Εκτύπωση : Σπύρος Δ.Μητσέλης

Κόστος φύλλου : 1,20 €

Κατ'οίκον αποστολή : Προαιρετική εισφορά

Αρ. Λογαριασμ. ΕΤΕ : 18548010083

IBAN : GR 0601101850000018548010083

Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA

Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Χρήστος Ροδιάς

Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Λενίσης

Γεν. Γραμματέας: Τιμόθεος Ροδιάς

Ειδ. Γραμματέας: Ασανάκης Νικόλαος

Ταμίας: Καπάδα Ελευθέριος

Μέλος: Γραφιαδέλλης Νικόλαος

Μέλος: Καραπάσιας Χρήστος

Μέλος: Λαμπριανού Ανθούλα

Μέλος: Χανιαδάκης Κων/νος